

Homilie op de Vijfde Zondag van Pasen, 3 mei 2026

Frank As, pastoor

For English translation scroll down

Lezing uit de Handelingen van de apostelen	<i>Hand. 6, 1-7</i>
Lezing uit de Eerste brief van de heilige apostel Petrus	<i>1 Petr. 2, 4-9</i>
Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes.	<i>Joh. 14, 1-12</i>

Broeders en zusters in Christus,

We leven in de paastijd, de tijd na de verrijzenis van Jezus Christus. Wij weten wat er met Jezus gebeurd is. Daarom lezen wij het Evangelie na de verrijzenis anders dan de leerlingen die het voor het eerst hoorden. Johannes schrijft op verschillende plaatsen in het evangelie dat de leerlingen zich achteraf herinnerden dat Jezus dit gezegd had en dat ze Hem toen pas begrepen.

In de evangelielezing van vandaag zit Jezus met zijn apostelen aan het Laatste Avondmaal. Jezus weet wat er met Hem gaat gebeuren. De leerlingen hebben een angstig vermoeden. Jezus houdt zijn afscheidsrede. Het zijn woorden van intense en bezorgde liefde voor zijn apostelen. Jezus kent hun angst en hun zwakheid. Jezus weet dat zij geen helden zijn. Daarom bemoedigt Jezus zijn leerlingen en zegt dat ze vertrouwen moeten blijven houden: Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.

Er is nog iets. De apostelen hebben alles achtergelaten om Jezus te volgen in de veronderstelling dat Hij het Koninkrijk van God op aarde zal vestigen. Zij voelen aan dat Jezus gaat sterven en hun verlaten. Waar is dan dat koninkrijk waarvoor zij alles achtergelaten hebben? Zij zien hun toekomst volledig in duigen vallen. We hebben dat gehoord bij de Emmaüsgangers die teleurgesteld en volkomen gedesillusioneerd naar huis liepen.

Wij weten nu, en dat weten de leerlingen nog niet, dat Jezus niet over een aards koninkrijk sprak maar over het Koninkrijk der hemelen. Jezus sprak over zijn Paasmysterie waardoor Hij ons uit deze wereld van zonde en dood zou verlossen. Wij weten nu dat voor God alles mogelijk is, voor God bestaat er geen dood. De dood is de overgang naar het eeuwig leven. Nu kunnen wij begrijpen wat Jezus bedoelde met: Laat uw hart niet verontrust worden! Het hart wordt verontrust als je niet gelooft! zegt Jezus: 'Gij gelooft in God!' Daarmee zegt Jezus: Geloof dan ook in God. Vertrouw jezelf helemaal aan Hem toe. Stel heel je hoop op Hem, wat er ook gebeurt! Hij zorgt voor jou.

Ja, kun je dan zeggen: Dat kan iedereen zeggen, daar heb ik geen Jezus voor nodig. Maar dan zegt Jezus: Geloof ook in Mij! Jezus zet Zichzelf op gelijke hoogte met de Vader. Als je Jezus gelooft, dan geloof je wat Hij zegt, aanvaard je wat Hij zegt als de waarheid. Begrijpen kun je het toch niet. Tegen Nicodemus heeft Jezus gezegd: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet! Geloven is aanvaarden dat wat Jezus zegt de waarheid is. Bewijzen kun je het niet.

Jezus zegt dat Hij van zijn vrienden heengaat om voor hen een plaats te bereiden! Om, als Hij voor hen een plaats bereid heeft, zijn vrienden op te nemen bij Hem, opdat zij zullen zijn waar Hij is. Jezus gaat heen voor hun redding en verlossing. Zijn heengaan is alleen maar goed voor zijn vrienden. Dat hebben ze nu nog niet door.

Er komen vragen en twijfels bij de leerlingen, bij Thomas en Filippus en misschien ook bij ons. Zij zijn nog niet echt gelovig. Toon ons de Vader! Waar is de Vader? Jezus verwijt Filippus: Ken je Mij nog niet? Weet jij nog niet wie Ik ben? Die vraag mogen wij onszelf ook stellen: Kennen wij Jezus? Weten wij wie Jezus is?

Jezus zegt met nadruk: Geloof ook in Mij? Waarom moeten wij Jezus geloven? Omdat zegt Jezus: de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben. De Vader komt door Jezus tot ons, en wij komen door Jezus tot de Vader! God kun je niet zien, maar dit is wel de waarheid. Jezus is de weg naar de Vader en Jezus kennen is de Vader kennen! Wie Mij ziet, ziet de Vader. Als je Jezus kent, dan ken je ook de Vader. Elders zegt Jezus: De Vader en Ik, Wij zijn één. De wonderen die Jezus gedaan heeft, laten zien dat Hij God is, dat de Vader in Hem is, want alleen God kan wonderen doen.

Jezus neemt afscheid en Hij gaat terug naar de Vader. Jezus gaat heen maar Hij zal zijn leerlingen niet verweesd achterlaten. Wij leven immers ook na Pinksteren en wij weten ook dat Jezus de Heilige Geest over hen uitgestort heeft. Door die Heilige Geest zullen zij de werken doen die Jezus doet: Ja, grotere dan die zullen zij doen.

Dat moeten wij goed verstaan. Jezus bedoelt niet dat wij wonderen zouden kunnen doen, dat wij macht zouden krijgen om zeg maar te toveren. Dat bedoelt Jezus niet. Nee. Jezus is als mens op aarde aan één bepaalde plaats gebonden. Jezus loopt daar door het heilig land en verkondigt de Blijde Boodschap daar ter plaatse. Maar na Pinksteren wordt Christus overal in de wereld verkondigd. 2000 Jaar later kan de wereld niet meer om Christus heen. Hoewel de christenen door de eeuwen heen en op veel plaatsen vervolgd zijn, groeit het Christelijke geloof. Zelfs in West Europa is het nu weer voorzichtig aan het groeien.

Het geloof in God groeit in en door mensen heen door de werking van de Heilige Geest. Wat Jezus deed in het Heilige land op heel kleine schaal, gebeurt nu wereldwijd. Dat zijn de werken waarvan Jezus zegt dat die groter zijn dan die van Hem. Dat kunnen wij omdat Hij naar de Vader gegaan is en zijn Heilige Geest in ons heeft uitgestort.

Een Christen is daarom altijd optimistisch. Pessimisme getuigt niet van geloof. Optimisme is geloof dat sterk is door alle negativiteit heen. Optimisme is de kracht van God in ons door de Heilige Geest. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden. Geloof in God, geloof ook in Mij!

Maar daar is wel gebed voor nodig. Het gebed en het vieren van de sacramenten is het krachtige voedsel voor de ziel. Het voedsel van de aarde voedt het lichaam maar kan niet de ziel voeden. De ziel wordt gevoed met Goddelijk voedsel, voedsel dat uit de hemel neerdaalt. Het brood dat Ik zal geven, daalt uit de hemel neer en geeft leven aan wereld. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees en geeft leven aan de ziel. Wie dit brood eet zal leven in eeuwigheid.

Daarom: Bidt en houdt stand! Het koninkrijk van God, zegt Jezus, breekt baan met geweld, groeit tegen de stroom in. Maria geloofde. Zij zei: Zie de dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar uw woord. Zij liet God in haar werken. Moge haar geloof ook ons geloof zijn. Dat is de ware Mariaverering, en moge door de ware Mariaverering in de Meimaand ons geloof in God en in Jezus Christus doen groeien en ons hart vullen met vrede en vreugde door Gods liefdevolle aanwezigheid. Amen.

Homily on the Fifth Sunday of Easter

By Fr. Frank As

Reading from the Acts of the Apostles

Act. 6, 1-7

Reading from the First Letter of Saint Peter the Apostle

1 Pet. 2, 4-9

Reading from the Holy Gospel according to John.

Jn 14:1-12

Brothers and sisters in Christ,

We live in the Easter season, the time after the resurrection of Jesus Christ. We know what happened to Jesus. That is why we read the Gospel after the resurrection differently from the disciples who heard it for the first time. John writes in various places in the Gospel that the disciples remembered afterwards that Jesus had said this and that they only understood Him then.

In today's Gospel reading, Jesus sits down with his apostles at the Last Supper. Jesus knows what is going to happen to Him. The disciples have a fearful suspicion. Jesus gives his farewell speech. They are words of intense and concerned love for his apostles. Jesus knows their fear and their weakness. Jesus knows that they are not heroes. That is why Jesus encourages his disciples and tells them to keep faith: Do not let your heart become troubled or small-minded.

There is something else. The apostles left everything behind to follow Jesus in the belief that Jesus would establish the Kingdom of God on earth. They feel that Jesus is going to die and leave them. Where, then, is that kingdom for which they have left everything? They see their future completely falling apart. We heard that from the disciples of Emmaus who walked home disappointed and completely disillusioned.

We now know, and the disciples do not know this yet, that Jesus did not speak of an earthly kingdom but of the Kingdom of heaven. Jesus spoke of his Paschal Mystery through which he would redeem us from this world of sin and death. We now know that for God everything is possible, for God there is no death. Death is the transition to eternal life. Now we can understand what Jesus meant by saying: Do not let your heart be troubled! The heart is troubled if you do not believe! Jesus says: 'You believe in God!' With this Jesus says: Believe in God! Entrust yourself completely to Him! Put all your hope in Him, no matter what! He takes care of you.

Yes, you can say: Anyone can say that, I don't need Jesus for that. But then Jesus says: Believe in Me too! Jesus puts Himself on the same level as the Father. If you believe Jesus, then you believe what He says, you accept what He says as the truth. You can't understand it anyway. Jesus said to Nicodemus: We speak of what We know, and We bear witness to what We have seen, but you do not accept our testimony. Believing is accepting that what Jesus says is the truth. You can't prove it.

Jesus says that He is going from His friends to prepare a place for them! To, when He has prepared a place for them, take His friends to Him, so that they may be where He is. Jesus goes forth for their salvation and redemption. His passing is only good for his friends. They don't realize that yet.

Questions and doubts arise from the disciples, from Thomas and Philip and perhaps also from us. They are not really religious yet. Show us the Father? Where is the Father? Jesus reproaches Philip: "Don't you know Me yet?" Don't you know who I am yet? We may also ask ourselves that question: Do we know Jesus? Do we know who Jesus is?

Jesus says emphatically: Believe in me also? Why should we believe Jesus? Because Jesus says: the Father is in Me and I am in the Father. The Father comes to us through Jesus, and we come to the Father through Jesus! You can't see God, but this is the truth. Jesus is the way to the Father and to know Jesus is to know the Father! He who sees Me, sees the Father. If you know Jesus, then you also know the Father. Elsewhere Jesus says: The Father and I, We are one. The miracles that Jesus has done, show that He is God, that the Father is in Him, because only God can do miracles.

Jesus says goodbye and He goes back to the Father. Jesus is going away, but He will not leave His disciples orphaned. After all, we also live after Pentecost and we also know that Jesus has poured out the Holy Spirit on them. By that Holy Spirit they will do the works that Jesus does: 'Yes, greater than those they will do.'

We have to understand that properly. Jesus does not mean that we could do miracles, that we would be given power to do magic, so to speak. That is not what Jesus means. No. As a man on earth, Jesus is tied to one particular place. Jesus walks through the Holy Land and proclaims the Good News there. But after Pentecost, Christ is proclaimed all over the world, through the Holy Spirit. 2000 Years later, the world can no longer ignore Christ. Although Christians have been persecuted throughout the centuries and in many places, the Christian faith is growing. Even in Western Europe it is now cautiously growing again.

Faith in God grows in and through people through the working of the Holy Spirit. What Jesus did in the Holy Land on a very small scale is now happening worldwide. Those are the works that Jesus says are greater than His. We can do this because He went to the Father and poured out His Holy Spirit in us.

A Christian is therefore always optimistic. Pessimism does not testify to faith. Optimism is faith that is strong through all the negativity. Optimism is the power of God in us through the Holy Spirit. Do not let your heart become troubled or small-minded. Believe in God, believe in Me too!

But that does require prayer. Prayer and the celebration of the sacraments are the powerful food for the soul. The food of the earth nourishes the body but cannot nourish the soul. The soul is fed with Divine food, food that descends from heaven. 'The bread that I will give will come down from heaven and give life to the world. The bread that I will give is my flesh and gives life to the soul. Whoever eats this bread will live forever.' Therefore: Pray and stand firm! The kingdom of God, Jesus says, breaks through with violence, grows against the current.

Mary believed. She said, "Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word." She let God work in her. May her faith also be our faith. This is true Marian veneration, and through true Marian veneration in the month of May, may our faith in God and in Jesus Christ grow and fill our hearts with peace and joy through God's loving presence. Amen.