

Preek, Homilie op de Vijfde Zondag in de Veertigdagentijd, 22 maart 2026

Door Frank As, pastoor

For English translation scroll down

Lezing uit de Profetie van Ezechiël Ez. 37, 12-14

Lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen Rom. 8, 8-11

Lezing uit het heilig Evangelie volgens Johannes. Joh. 11, 1-45

Broeders en zusters in Christus:

De Liturgie van de kerk in de veertigdagentijd heeft een pedagogiek om ons te doen groeien in ons geloof in Jezus Christus. We kunnen de vraag stellen: Wat geeft ons het geloof in Jezus? Wat levert het ons op? Dat is niet de juiste vraag? We moeten het omdraaien en vragen: Wat geeft Jezus ons door ons geloof in Hem? Als wij niet in Hem geloven, kan Jezus niets met ons beginnen.

We hebben gehoord en gezien dat Jezus de geestelijke dorst van de Samaritaanse vrouw gelest heeft. Jezus gaf leven aan haar ziel. Toen zij Jezus leerde kennen als de Messias, stroomde haar ziel over van geluk. Zij werd een bron overlopend van levend water.

Vorige week hoorden we de genezing van de blindgeborene. Niet alleen gingen zijn aardse ogen open, maar meer nog zag hij met de ogen van zijn hart dat Jezus de Messias is. Een ongelovig mens is dus geestelijk blind en ziet niet dat Jezus zijn Redder en Verlosser is.

Vandaag horen we de opwekking van Lazarus. Jezus herstelt het aardse leven, Hij geeft het aardse leven aan Lazarus terug. Als we verder lezen horen we een onbegrijpelijke reactie van Kajafas en de zijnen, dat zij plannen maken om Jezus om die reden uit de weg te ruimen. Hij die leven schenkt, die het leven redt, moet sterven. Hoe blind kun je zijn.

Vandaag op de Vijfde zondag van de Veertigdagentijd horen en zien we dat Jezus de Gever van het leven is. De Zoon van God is mens geworden om het leven, dat wij verloren hadden, aan ons terug te geven. Daar is wel geloof in Hem voor nodig.

In het Evangelie horen we hoe Jezus Lazarus uit het graf, uit de dood terugroept. Het is de vierde dag. In de joodse traditie zweefde de ziel nog drie dagen rond het lichaam en kon de ziel dus nog in het lichaam terugkeren. Dat het al de vierde dag is, wil zeggen dat het zeker is dat Lazarus dood is. Het lichaam is zelfs al in staat van ontbinding.

Onze verwondering gaat uit naar het wonder: dat Jezus een dode opwekt en tot het leven terug roept. Onze ogen zijn gericht op Lazarus. Maar Jezus wil onze ogen ergens anders op richten. Bij Jezus gaat het om Gods glorie. Jezus richt onze ogen op Gods heerlijkheid, op God zelf.

Dat horen we al aan het begin. De beide zusters, Martha en Maria, stuurden Jezus de boodschap: "Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek." Zij vroegen eigenlijk: 'Kom gauw om hem te genezen'. Jezus antwoordt: "Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon Gods erdoor verheerlijkt moge worden." Dat antwoordt zullen de boodschappers aan Martha doorgegeven hebben. Maar zij hebben dat niet begrepen.

Jezus zegt twee dingen. Allereerst moet Gods glorie geopenbaard worden. Gods glorie wil hier zeggen dat alles, zelfs de lichamelijke dood aan de heerlijkheid van God onderdanig is. De genezing van de blindgeborene was ook al een openbaring van Gods glorie. God is almachtig, voor God bestaat er geen dood. Voor God is niets onmogelijk. Dat moet nu geopenbaard worden en wel door Jezus.

Dan komen we vanzelf bij het tweede wat Jezus zegt: Opdat de Zoon Gods verheerlijkt moge worden. Door Jezus, door zijn gebed, tot de Vader doet God wonderkrachten. Dat is de verheerlijking van de Zoon. Jezus heeft eerder gezegd: "Mijn Vader is tot op de dag van vandaag voortdurend aan het werk, en ook ik houd niet op met werken." De Vader werkt door Jezus, door de Zoon, in de wereld, opdat de wereld gaat geloven in God en in zijn Zoon.

Martha is een gelovige vrouw. Zij gelooft in de verrijzenis op de laatste dag. De beide zusters zijn wel in Jezus teleurgesteld. Zij zeggen onafhankelijk van elkaar: "Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn." Het moge als verwijt klinken: "Jij had hem kunnen genezen! Waar bleef je? Nu is hij dood!" Dat geloof van Martha in Jezus moet nu gaan groeien. Jezus zegt haar: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven". De verrijzenis is niet zozeer aan het einde, de verrijzenis begint met het geloof in Jezus Christus en dat begint nu! Vandaag!

Bij het graf zegt Martha: "Hij riekt al". Een onomkeerbaar proces lijkt in gang gezet te zijn. Maar zegt Jezus opnieuw tegen Martha: "Zei ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?" Dan roept Jezus Lazarus bij zijn naam en beveelt hem: "Kom naar buiten"; en het ongelooflijke gebeurt, Lazarus staat op uit de dood, hij komt uit het graf en komt naar buiten. Hier is God aan het werk. God maakt doden levend en roept in het bestaan wat niet is. Dit is Gods glorie en Jezus is Gods Zoon, de Christus. Wie dat nog niet ziet is geestelijk blind.

Lazarus hoort de stem van de Heer en hij herkent de stem van de Heer. Daarom staat hij op. Of zoals Jezus eerder zei: "Er zal een uur komen, ja het is er al, waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen, zullen leven".

De opwekking van Lazarus is nog geen verrijzenis. Hij keert terug in het aardse leven. Dat is hoe dan ook een ontzagwekkend wonder. Maar er komt nog een groter wonder: de verrijzenis van Jezus Christus. Hij gaat door de dood heen en sterft niet meer. Zie hier Gods glorie en de heerlijkheid van zijn Zoon.

Ook in ons zal Jezus ons leven herstellen en eeuwig leven schenken. Laten wij aandachtig naar Hem luisteren en zijn geboden onderhouden, opdat wanneer Hij ons roept, en dat begint vandaag, wij opstaan tot nieuw en eeuwig leven.

Beste Michael en Kix, jullie zijn bijzonder begenadigd. Jullie zijn door de Heer uitverkoren. Hij heeft jullie de ogen geopend, en jullie worden deelgenoot aan het goddelijk leven, het ware en het eeuwige leven. Over twee weken zullen jullie in de Paaswake in het Lichaam van Christus opgenomen worden, als vrienden van de Heer. Welk een genade wordt jullie niet geschonken. Met Christus bekleed worden wil zeggen dat je het goddelijke leven ontvangt, het eeuwige leven, dat je kind van God mag zijn zoals Jezus de Zoon van God is. Het is het teken dat God jullie bemint als zijn eigen zoon. Doet je best om aan deze uitverkiezing te beantwoorden. Verenig je in het gebed in liefde met Jezus Christus en onderhoudt zijn geboden. En zul je deel krijgen aan het Paasmysterie van Christus. Ook wij zijn bijzonder verheugd jullie in ons midden te mogen verwelkomen.

Kijk ook naar Maria. Als er iemand Jezus bemint, meer dan Lazarus, dan is zij het, die zijn moeder is. Wie de Zoon bemint, bemint ook de Moeder. Moge Maria, die de Moeder van de Kerk is, ook jullie Moeder worden en jullie Moeder zijn. En dat je in de Kerk die liefde mag ontvangen, zoals waarvan Maria een afbeelding is. Maria is een moeder bij wie je altijd thuis kunt komen. Zij is een moeder die voor je bidt. Ook wij als kerkgemeenschap zullen bijzonder voor jullie bidden.

Maria is met lichaam en ziel ten hemel opgenomen, omdat zij geloofde, omdat zij de geboden van God in liefde volbracht. Zij is ons voorbeeld. Laten wij haar navolgen en moge zij jullie en onze voorspreekster zijn bij haar goddelijke Zoon. Amen.

Homily on the Fifth Sunday in Lent, March 22

Door Fr. Frank As

Reading from the Prophecy of Ezekiel Ezek. 37, 12-14

Reading from the Letter of Saint Paul the Apostle to the Romans Rom 8, 8-11

Reading from the Holy Gospel according to John. John 11, 1-45

Brothers and sisters in Christ:

The Lenten Liturgy of the Church has a pedagogy to make us grow in our faith in Jesus Christ. We can ask the question: What gives us faith in Jesus? What does it give us? That's not the right question? We need to turn it around and ask: What does Jesus give us through our faith in Him? If we do not believe in Him, Jesus cannot do anything with us.

We have heard and seen that Jesus quenched the spiritual thirst of the Samaritan woman. Jesus gave life to her soul. When she got to know Jesus as the Messiah, her soul overflowed with happiness. It became a fountain overflowing with living water.

Last week we heard the healing of the man born blind. Not only did his earthly eyes open, but even more he saw with the eyes of his heart that Jesus is the Messiah. An unbelieving person is spiritually blind and does not see that Jesus is his Savior and Redeemer.

Today we hear the resurrection of Lazarus. Jesus restores earthly life, He gives earthly life back to Lazarus. When we read further, we hear an incomprehensible reaction from Caiaphas and his followers, that they are making plans to get rid of Jesus for that reason. He who gives life, who saves life, must die. How blind can you be!

Today, on the Fifth Sunday of Lent, we hear and see that Jesus is the Giver of life. The Son of God became man in order to restore to us the life we had lost. That does require faith in Him. In the Gospel we hear how Jesus calls Lazarus back from the grave, from the dead. It is the fourth day. In the Jewish tradition, the soul floated around the body for three days and the soul could therefore still return into the body. The fact that it is already the fourth day means that it is certain that Lazarus is dead. The body is even already in a state of decomposition.

Our amazement goes out to the miracle: that Jesus raises a dead person and calls him back to life. Our eyes are fixed on Lazarus. But Jesus wants to focus our eyes elsewhere. Jesus is all about God's glory. Jesus fixes our eyes on God's glory, on God Himself.

We hear that right from the beginning. The two sisters, Martha and Mary, sent Jesus the message: "Lord, he whom you love is sick." They were actually asking, 'Come quickly to heal him'. Jesus answers: "This sickness does not lead to death, but is for God's glory, that the Son of God may be glorified by it." The messengers will have passed on that answer to Martha. But they did not understand that.

Jesus says two things. First of all, God's glory must be revealed. God's glory here means that everything, even physical death, is subject to the glory of God. The healing of the man born blind was also a revelation of God's glory. God is almighty, for God there is no death. Nothing is impossible for God. That must now be revealed and through Jesus.

Then we automatically come to the second thing Jesus says: So that the Son of God may be glorified. Through Jesus, through his prayer, to the Father, God does miraculous powers. That is the glorification of the Son. Jesus has previously said, "My Father is constantly at work to this day, and I also do not stop working." The Father works in the world through Jesus, through the Son, so that the world may believe in God and in his Son.

Martha is a woman of faith. She believes in the resurrection on the last day. Both sisters are disappointed in Jesus. They say independently of one another, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." It may sound like a reproach: "You could have cured him! Where were you? Now he's dead!" Martha's faith in Jesus must now grow. Jesus tells her: "I am the resurrection and the life. Whoever believes in Me will live, even though he dies". The resurrection is not so much at the end on the last day, the resurrection begins with faith in Jesus Christ and that starts now!

At the grave, Martha says: "He already smells". An irreversible process seems to have been set in motion. But does Jesus say to Martha again, "Did I not tell you that if you believe, you will see God's glory?" Then Jesus calls Lazarus by name and commands him, "Come out"; and the unbelievable happens, Lazarus rises from the dead, he comes out of the grave and comes out. Here God is at work. God makes the dead alive and calls into existence what is not. This is God's glory, and Jesus is God's Son, the Messiah, the Christ. Anyone who does not see that, is spiritually blind.

Lazarus hears the voice of the Lord and he recognizes the voice of the Lord. That's why he rises. Or as Jesus said earlier: "There will come an hour, yes it is already here, when the dead will hear the voice of God's Son and those who hear it will live". The resurrection of Lazarus from the dead is not yet a resurrection. He returns to earthly life. Either way, that's an awesome miracle. But there is an even greater miracle to come: the resurrection of Jesus Christ. He goes through death and dies no more. Behold God's glory and the glory of His Son. Jesus will also restore our lives in us. Let us listen attentively to him and keep his commandments, so that when he calls us, and it begins today, we may rise to new and eternal life.

You, dear Michael and Kix, you are highly blessed. You have been chosen by the Lord. He has opened your eyes, and you will become partakers of the divine life, the true and the eternal life. In two weeks, you will be taken up into the Body of Christ, as friends of the Lord. What grace is not given to you. To be clothed with Christ means to receive divine life, eternal life, that you may be a child of God just as Jesus is the Son of God. It is the sign that God loves you as his own son. Do your best to respond to this election. In prayer in union in the love with Jesus Christ and keep His commandments. We are also very pleased to welcome you into our midst.

Also look at Mary. If anyone loves Jesus more than Lazarus, it is she who is his mother. He who loves the Son also loves the Mother. May Mary, who is the Mother of the Church, also be your Mother. And that in the Church you may receive that love, as Mary is an image. Maria is a mother you can always come home to. She is a mother who prays for you. We as a church community will also pray especially for you.

Mary was taken up body and soul to heaven because she believed, because she fulfilled the commandments of God in love. She is completely united with Christ in love. She is our example. Let us imitate her and may she be our intercessor with her divine Son. Amen.