



Nieuwsbrief voor kinderen mei 2026

Beste kinderen en ouders,
Via deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van wat er in onze parochie de komende tijd gaande is voor kinderen.



Kinderwoorddiensten

In mei zijn er 2 kinderwoorddiensten. Nu niet op de 1e en 3e zondag van de maand maar op de 2e en 4e zondag namelijk zondag 10 mei en zondag 24 mei.

Zondag 10 mei is het moederdag. In het Evangelie van die dag horen we hoe Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat Hij weg zal gaan. Dat weggaan van Jezus is zijn Hemelvaart. Hemelvaartsdag valt op de veertigste dag na Pasen, dus altijd op een donderdag. Hemelvaartsdag is een hoogfeest, dat we als een zondag vieren. Dit jaar vieren we het op 14 mei. Tien dagen later, de vijftigste dag na Pasen, is het Pinksteren. Dat is ook een hoogfeest, het hoge feest van de Heilige Geest. De leerlingen en de vrouwen zaten in de zaal van Het Laatste Avondmaal te bidden om de komst van de Heilige Geest, die Jezus hun beloofd heeft. De leerlingen en Maria waren bang voor de joden en hadden de deuren goed op slot gedaan. Op Pinksteren ontvangen ze de Heilige Geest die over hen allen komt. Ze horen het geluid als van een harde wind en boven hun hoofden verschenen tongen van vuur. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. Jezus had zijn leerlingen gezegd dat als Hij weg zou gaan Hij ze niet alleen zou laten maar een Helper zou sturen. Die Helper is de Heilige Geest. De leerlingen werden vervuld van overgrote vreugde en waren toen niet bang meer. Vanaf die dag gingen de leerlingen naar buiten en trokken eropuit om overal te vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan en leeft, dat Hij naar de hemel is opgevaren maar ook altijd bij ons is door de Heilige Geest. Zij verkondigen dat Jezus de Verlosser van de wereld is.

Meimaand, Mariamaand



De maand mei is voor onze parochie heel bijzonder. Omdat de Christus Koningkerk ook een Mariakapel heeft die is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw ter Eijk is onze parochie een bedevaartplaats. Op het priesterkoor staat dan een groot Mariabeeld. Maar het beeldje dat in de boom staat is de reden dat de kerk een bedevaartplaats is. Volgens de verhalen vond een boer toen hij onderweg naar huis was een Mariabeeldje in een boom. Hij nam het mee naar huis, maakte het schoon en zette het bij hem thuis neer. De volgende ochtend was het beeldje verdwenen. De man ging het beeldje zoeken en die avond stond het beeldje weer in die boom. Dat gebeurde drie keer.

Toen is er een kapel om die boom heen gebouwd en konden alle mensen naar dit wonderbaarlijke beeldje komen kijken en bij Maria bidden.

In mei komen er dan ook veel mensen vanuit andere parochies naar onze kerk, zij komen dan op bedevaart. Al meer dan 150 jaar komt er een groep mensen uit Westerhoven op de tweede zaterdag van mei te voet naar Veldhoven om Maria, Onze Lieve Vrouw ter Eijk, te vereren.

Heilige Filippus Neri, 26 mei

Bij veel plaatjes en afbeeldingen van heiligen krijg je de indruk van een hele serieuze, vrome en saaie persoon. Filippus Neri is juist een heilige man met een enorm gevoel voor humor en een vreugdevol persoon. Hij heeft ook een voorliefde voor poezen! Hij is in 1515 in Florence in Italië geboren als zoon van een welgestelde advocaat. Zijn vader stuurt hem op zijn 18e jaar naar een rijke en kinderloze oom om het zakenleven in te gaan. Later, als die oom zou komen te sterven, zou hij de erfenis van die oom te kunnen ontvangen. Maar Filippus blijft niet lang bij zijn oom.



Filippus maakt een innerlijke ommekeer en wil zijn leven helemaal in Gods hand leggen. Zonder geld maar met een stoutmoedig vertrouwen op Gods Voorzienigheid vertrekt hij op een dag naar Rome. Daar vindt hij een klein zolderkamertje om te overnachten en in ruil daarvoor en voor wat eenvoudig eten geeft hij les aan twee jonge kinderen. In zijn vrije uren besteedt hij veel tijd aan gebed en meditatie. Na twee jaar gaat hij theologie en filosofie studeren wat hem goed afgaat.

Toch stopt hij daar heel plotseling mee om in de straten van Rome mensen weer tot geloof te brengen in een tijd die gekenmerkt werd door enorme geloofsafval door vele schandalen in de kerk. In alle eenvoud roept Filippus mensen op om het goede te doen en gaat dan met hen naar een ziekenhuis om een zieke te bezoeken of naar een kerk om daar samen te bidden. Jarenlang zet hij zich in voor de her-evangelisatie van Rome wat hem de naam 'Apostel van Rome' heeft gegeven.

Op zijn 29e krijgt hij een visioen waar hij een soort bal van vuur ziet die uit de hemel zijn eigen hart binnenkomt en hij ervaart op overrompelende manier de immense liefde van God. Zijn hele leven heeft hij letterlijk een vergroot hart gehad. Na zijn dood constateerden de artsen een aanzienlijke hartverwijding! Zijn leven is echt een getuigenis van een grote liefde voor God en voor alle medemensen, arm en rijk.

Kinderen zijn dol op hem en luisteren graag naar zijn verhalen over God en de heiligen. Vaak doet hij onverwachte dingen zoals op een belangrijke bijeenkomst verschijnen met een half afgeschoren baard of meelopen in een processie met zijn jas binnenste buiten gekeerd. Of als mensen verwachten dat hij uit een geestelijk werk zal voorlezen, leest hij iets voor uit een boek met allerlei grappen!

Hij danste met de kinderen en hij maakte muziek en zij zongen liederen. Hij maakte er een feest van. HIJ was helemaal geen saaie man. Hij wil wel in alle nederigheid God verkondigen maar haat het als mensen hem als een heilige gaan 'vereren' of hem nieuwsgierig opzoeken om een van zijn wonderen te kunnen zien.

Uiteindelijk wordt Filippus op zijn 36e tot priester gewijd en besteedt daarna lange dagen in de Biechtstoel om mensen de zonden te vergeven en geestelijke begeleiding te geven. In 1552 sticht hij een priestercongregatie op met de naam de Oratorianen (= 'bidders'), priesters die samen wonen en samen bidden en vanuit die verbondenheid hun dienstwerk doen. Het Oratorium wordt snel een centrum van biddend geloofsleven in Rome en een belangrijke impuls voor de zo broodnodige hervorming van de kerk in die tijd.

Dag in dag uit komen er mensen naar Filippus toe om hem om gebed, genezing en geestelijke raad te vragen. Op 80 jarige leeftijd sterft hij op 26 mei terwijl hij zijn laatste zegening geeft aan zijn medebroeders. Zijn devies was: Dien God met vreugde! Zijn graf is nog steeds te bezoeken, in de kerk "Chiesa Nuova" (de "Santa Maria in Vallicella") in Rome.

*God,
altijd weer verheft Gij hen, die U trouw dienen,
tot de glorie van uw Heiligen.*

*Wij bidden U:
laat de Heilige Geest in ons het vuur ontsteken,
waarmee Hij op wondere wijze het hart van de heilige Filippus Neri heeft doordrongen.*

Werkjes

Kun je de werkjes maken?

Puzzels

Kun je de puzzels oplossen?

Agenda

10 mei, 10.00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

10 mei, moederdag

14 mei, Hemelvaart, 10.00 uur Eucharistieviering

24 mei, Pinksteren, 10.00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

25 mei, Tweede Pinksterdag, viert Pastoor As samen met ons dat hij 35 priester is. Kom je ook?

Wil je deze nieuwsbrief ook maandelijks per e-mail ontvangen, geef dit dan door via secretariaat@christuskoning.nl



DOORDENKERTJES

6^e zondag van Pasen

Matteüs 4, 1-11

De helper
gaat komen

Als je de losse letters uit de vlammetjes goed aan elkaar plakt, zie je één van de namen van de helper die Jezus belooft (de eerste letter van ieder woord is een hoofdletter):



Geef het juiste antwoord op de vragen in de mini-quiz hieronder:

Jezus liefhebben betekent:

- A. Gewoon doen waar je zin in hebt.
- B. Dag en nacht in de kerk zitten.
- C. Bidden en andere mensen liefhebben.

Wat vieren we komende donderdag?

- A. Hemelvaart van Jezus
- B. Een verjaardagsfeest
- C. Een vakantiedag

Wat is het belangrijkste gebod?

- A. Zondags naar de kerk gaan.
- B. God en je naaste liefhebben.
- C. Niet doden.

Wat vieren we met Pinksteren?

- A. Dat Jezus opstond uit de dood
- B. Dat de H. Geest kwam
- C. Dat Jezus stierf aan het kruis

Weet je, liefhebben betekent ook luisteren naar, en leven volgens zijn geboden

Jezus zegt: 'De Vader zal jullie een andere Helper geven.

Die zal voor altijd bij jullie blijven. Hij zal in jullie zijn.

Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.' Johannes 14, 16-18



De Helper

- 1 Kleur de duif en het kind en de vlammetjes.
- 2 Knip het gearceerde deel boven het kind uit en het kader met de duif.
3. Plak de duif achter het uitgeknipte gedeelte.





De Heilige Geest komt!

Door van links naar rechts te schuiven, wordt zichtbaar hoe de leerlingen veranderen door de komst van de H. Geest: van bange tot moedige en vreugdevolle mensen, die over Jezus durven spreken !!!

Hun hart stroomt over van Liefde voor de Heer!

Zoals de H. Geest de leerlingen in vuur en vlam zette, zo wil Hij dat ook met ons doer!



Print de pilaren op dik bruin of beige papier
 Print de plaatjes op dik wit papier
 knip de twee stroken met plaatjes uit
 plak ze aan elkaar met de plakstrook
 Snijd de stippellijnen aan de binnenkant
 van de pilaren in en schuif de strook erin



Plakstrook



DOORDENKERTJES

Pinksteren

Johannes 20, 19-23



In het midden van de kring zijn vier verschillende symbolen. Kun jij ze vinden? Wat betekenen ze?

.....

.....

.....

Als je de goede woorden invult, krijg je van boven naar beneden één van de namen van de Heilige Geest

1. Op het eerste Pinksterfeest was er geen zacht briesje, maar een wind.
2. De aanvoerder van de apostelen
3. Jeruzalem was toen ... met allerlei mensen
4. Bij het van Jezus in de Jordaan verscheen de Geest van God als een duif uit de hemel.
5. De heilige geest geeft je kracht om over te vertellen
6. Boven de hoofden van de apostelen verschenen tongen van

