



Beste kinderen en ouders,  
Via deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van  
wat er in onze parochie de komende tijd gaande is voor  
kinderen.



### Goede Week



Palmzondag



Witte Donderdag



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



Pasen

Als jullie deze nieuwsbrief ontvangen begint de Goede Week. De Goede Week begint op Palmzondag en eindigt met Pasen. Het is een week waarin heel veel gebeurt.

Op Palmzondag is het feest. Jezus trekt de stad Jeruzalem binnen en de mensen juichen Hem toe als was Hij de Messias, die hun koning zou zijn.

De donderdag in de Goede Week heet Witte Donderdag. 's Avonds is Jezus dan voor het laatst met zijn apostelen aan tafel en eet met hen. We noemen dat het Laatste Avondmaal. Jezus viert met zijn apostelen, en dat doen alle joden, het joodse Paasfeest. Tijdens de maaltijd gaat één van zijn leerlingen, Judas, weg. Judas gaat Jezus verraden. Dan neemt Jezus tijdens deze maaltijd het brood, Hij breekt het en geeft het aan zijn leerlingen en zegt: "Neemt en eet, dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt". Daarna neemt Jezus de kelk, Hij laat die bij zijn leerlingen rondgaan en zegt: "Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de kelk van mijn Bloed, dat vergoten wordt tot vergeving van de zonden".

Na de maaltijd gaat Jezus bidden in de Hof van Olijven. Daar komt Judas met een troep soldaten om Jezus gevangen te nemen. Judas had gezegd: Je moet Hem hebben die ik zal kussen. Judas kust Jezus, dan wordt Jezus gevangen genomen.

Jezus wordt gezeseld, dat wil zeggen met zweepen en touwen geslagen op zijn blote rug en borst. Hij wordt bespot: ze maken een kroon van doornen en drukken die hard op zijn hoofd. Hij wordt ter dood veroordeeld en krijgt de zwaarste doodstraf.

Op vrijdag, Goede Vrijdag, moet Hij zelf zijn kruis naar de berg Golgotha dragen. Daar slaan ze Hem aan het kruis. Op het kruis hangt een bordje waarop staat "INRI". Dat betekent Jezus van Nazareth, Koning van de Joden. Om drie uur in de middag sterft Jezus. Zijn leerlingen zijn bedroefd en begraven Hem in een rotsgraf.

Op de derde dag, de eerste dag van de week, op de zondag, gaan vrouwen naar het graf en zien dat de steen is weggerold. Jezus is weg uit het graf, Hij is verrezen! Het is Pasen! Later op die eerste dag verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Nu weten ze zeker dat Hij verrezen is en leeft.

Alles wat in deze week gebeurde vieren we in de kerk ieder jaar opnieuw.

- Zondag 29 maart, Palmzondag, is er om 10.00 uur een Eucharistieviering die begint met het nadoen van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen krijgen een palmtak, en kinderen kunnen meedoen met een Palmpasenkruis. Vanaf het Mariaplein trekken we de kerk binnen.

- Donderdag 2 april, Witte Donderdag, is er om 19.00 uur een plechtige Eucharistieviering. We gedenken het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Omdat op deze avond Jezus gevangen genomen en weggevoerd wordt, wordt al het feestelijk in de kerk weggedaan. De Ciborie (een grote kelk met de gewijde hosties) wordt plechtig de Kerk uitgedragen. Jezus is niet meer aanwezig in de kerk. Het altaar wordt leeggemaakt, de kaarsenkandelaars gaan weg. De kerk wordt helemaal leeg en kaal. Na het zingen van het Gloria luiden de klokken niet meer tot in de Paaswake. Als Jezus er niet meer is dan worden er ook geen klokken geluid.

- Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, is er om 15.00 uur het bidden van de kruisweg. Jezus stierf op een vrijdag 's middags om drie uur. We lopen langs de kruiswegstaties die in de kerk hangen. Het is als een stripverhaal van het lijden van Jezus. Breng die vrijdag ook bloemen mee en leg die bij het kruis neer om Jezus te danken en te eren.

- Ook op vrijdag 3 april is er om 19.00 uur een lijdensherdenking. Dan luisteren we naar het hele verhaal van de arrestatie, veroordeling en sterven van Jezus.

- Zaterdag 4 april, Stille zaterdag, is er om 21.00 uur de Paaswake. We komen bij elkaar en wachten op de verrijzenis van Jezus. Het Paasvuur wordt ontstoken. De pastoor steekt de nieuwe Paaskaars aan aan dit Paasvuur. Het water wordt gewijd zodat het doopwater wordt.

In de Paaswake worden twee mannen katholiek. Zij worden gedoopt, gevormd en doen hun eerste heilige Communie. Tijdens het Gloria gaan voor de eerste keer sinds Witte Donderdag de klokken weer luiden. Het is feest, Jezus is verrezen, Hij is opgestaan uit de dood, het is Pasen. Alleluja.

Op Paaszaterdag is er ook gelegenheid om te biechten van 14.00 tot 16.00 uur om je goed voor te bereiden op het Paasfeest.

## **Kinderwoorddiensten**

In april zijn er twee kinderwoorddiensten.

De eerste is op Paaszondag, zondag 5 april. Jullie komen na de Kinderwoorddienst in de kerk terug en lopen een processie met brandende kaarsen door de kerk. Jezus is verrezen, Hij is het Licht van de wereld.

In de Kinderwoorddienst horen jullie het verhaal van de verrijzenis van Jezus.

Zondag 19 april is de tweede kinderwoorddienst. We horen hoe twee vrienden van Jezus het niet meer zien zitten nadat Jezus aan het kruis is gestorven. Ze besluiten naar huis te gaan. Maar onderweg komt Jezus naar hun toe, alleen ze herkennen Hem niet. Pas als hij tijdens de maaltijd het brood breekt, herkennen ze Hem.

## Heiligen: H. Gianna Molla



Hoe bijzonder moet het zijn als je als man en als kind aanwezig kunt zijn bij de heiligverklaring van je geliefde vrouw en moeder! Dat is Pietro Molla en zijn drie kinderen overkomen op 16 mei 2004 toen de H. Paus Johannes Paulus II, tijdens het jaar van het Gezin, Gianna Molla (1923-1962) heilig heeft verklaard.

Gianna is geboren in een groot gezin van 13 kinderen. Haar ouders, Alberta en Maria Beretta, zijn diepgodsdienstig en leven dagelijks vanuit de Heilige Mis en het gebed. Ze maken veel lijden mee door het sterven van vijf jonge kinderen (o.a. door de Spaanse griep) en later het sterven van de 26 jarige zus van Gianna, Amalia.

Gianna gaat na haar middelbare school medicijnen studeren en zet zich in voor een Katholieke beweging voor jonge vrouwen. In die tijd schrijft ze: "Ik neem me met een heilig voornemen voor om alles te doen voor Jezus...Ik vraag de Heer dat Hij mij zijn grote barmhartigheid doet begrijpen."

In 1942 verliest Gianna op 19-jarige leeftijd eerst haar moeder in mei en later in september haar vader. In datzelfde jaar gaan twee van haar broers naar het seminarie om priester te worden. Gianna stort zich op haar studie en als ontspanning trekt ze graag de bergen in om te wandelen of te skiën. In 1952 wordt ze kinderarts en overweegt ze om haar priesterbroer in de missie in Brazilië achterna te gaan. Maar haar eigen gezondheid laat dat niet toe en dat opent voor haar de weg voor huwelijk en gezin. In 1954 ontmoet ze bij de eerste Heilige Mis van een bevriende priester haar toekomstige man Pietro. Hun liefde groeit en op 24 september 1955 trouwen ze. Tevoren heeft Gianna in een brief aan Pietro haar verlangen geschreven dat hun familie als een cenakel zou mogen worden rondom Jezus.

Gianna is een vrouw die het leven ten volle leeft: dagelijks naar de Heilige Mis, hard werken als arts en ook tijd maken voor bergtochten, skiën, pianospelen en concerten bezoeken. Ze is een toegewijd arts en heeft zorg voor lichaam en ziel van haar patiënten. In 1956 ontvangen Gianna en Pietro hun eerste kindje, een zoon, Pierlugi. In 1957 ontvangen ze hun dochter Mariolina en in 1959 hun dochter Laura. De komst van ieder kind is een grote vreugde voor de ouders. Gianna is een toegewijde, liefdevolle moeder en blijft bij de eerste drie kinderen ook nog werken als arts. Met haar man heeft ze besloten om na de geboorte van hun vierde kindje te stoppen met werken.

In de tweede helft van 1961 raakt ze weer in verwachting en tijdens de tweede maand blijkt ze een tumor te hebben die het leven van moeder en kind bedreigt. Gianna wil niet dat het leven van haar baby genomen wordt om haar leven te redden. Als arts en moeder wil ze het nieuwe leven in haar beschermen en vraagt haar man en de behandelende arts om het leven van de baby voor te laten gaan op haar eigen leven. Ze opereren haar tijdens de zwangerschap en het lijkt daarna goed te gaan met moeder en kind. De ouders vertrouwen op Gods Voorzienigheid en zijn zorg voor hun gezin. Ook als alles anders loopt dan ze hadden gehoopt. Op 21 april wordt de kleine Gianna Emanuela geboren, een gezonde baby.

Maar moeder Gianna wordt steeds ernstiger ziek en kan nauwelijks haar pasgeboren baby nog vasthouden. Na een week van intens pijnlijk lijden sterft ze op 28 april, 39 jaar jong. Haar liefde als moeder heeft ze tot het uiterste gegeven: ze heeft zichzelf gegeven uit liefde, om het leven van haar kind te redden. Net zoals Jezus zijn leven uit liefde voor ons heeft gegeven om ons mensen te redden.

*“Het geheim van geluk is om in het moment te leven  
en God te bedanken voor alles  
wat Hij, in zijn goedheid,  
dag na dag aan ons geeft.”  
(Gianna)*

### **Werkje**

Kun je het werkje maken?

### **Puzzel**

Kun je de puzzel oplossen?

### **Agenda**

29 maart, Palmzondag: 10.00 uur. Eucharistieviering met palmpasenprocessie en kinderwoorddienst

2 april Witte Donderdag: 19.00 uur. Eucharistieviering

3 april Goede Vrijdag: 15.00 uur. Kruisweg

3 april Goede Vrijdag: 19.00 uur. Lijdensherdenking

4 april Stille Zaterdag 21.00 uur. Paaswake

5 april Hoogfeest van Pasen: 10.00 uur Eucharistieviering met kinderwoorddienst

19 april 10.00 uur. Eucharistieviering met kinderwoorddienst.

Wil je deze nieuwsbrief ook maandelijks per e-mail ontvangen, geef dit dan door via [secretariaat@christuskoning.nl](mailto:secretariaat@christuskoning.nl)



# DOORDENKERTJES

Paaszondag

Johannes 20, 1-9

Jezus is verrezen!

Op het plaatje zie je het lege graf van Jezus. Petrus en Johannes renden erheen en wat zagen zij daarbinnen?

-----  
-----



In het evangelie staat dat Johannes 'zag en geloofde'. Los de geheime code op om te weten wat hij geloofde.

4? 1? 1      2? 3€ 1? 3? 1€      3? 2? 1

4? 3€      4? 2 2 4?      2€ 1? 1€

2 3? 4? 3€ 1€ 1 1? 1? 3

zie: Joh. 20, 9

	1	2	3	4
?	z	i	p	g
?	a	j	u	d
	t	o	n	
€	s	w	e	

Jezus zegt ook aan jou:  
Verrezen ben Ik  
en nog altijd ben ik bij jou!





### De Heer is waarlijk opgestaan

- print deze bladzijde op dik wit papier, bladzijde 2 op dik geel papier
- kleur het vogeltje en de bloesem mooi in en versier verder
- knip het gearceerde gedeelte uit en knip vervolgens beide figuren uit
- buig het plaatje met het open graf rond en plak het achter het vogeltje



