



Nieuwsbrief voor kinderen april 2025

Beste kinderen en ouders,
Via deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van wat er in onze parochie de komende tijd gaande is voor kinderen.



Kinderwoorddienst

In april zijn er twee kinderwoorddiensten, op 13 april (Palmzondag) en 20 april (1e Paasdag). Op Palmzondag, 13 april, mogen jullie de intochtprocessie meelopen met jullie eigen Palmpasenkruis. Op Pasen, 20 april, houden we een kaarsenprocessie door de kerk. Jullie lopen mee met een brandend paaskaarsje.

Goede Week



De week van Palmzondag tot Pasen noemen we ook wel de Goede Week. Op Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen, vieren we dat Jezus als een koning, als de Messias, wordt binnengehaald in Jeruzalem. De mensen juichen en zwaaien Hem toe met palmtakken. Wij gaan dat opnieuw nadoen. Jullie dragen daarom een palmtakje op jullie Palmpasen kruis.

Maar in diezelfde week, op donderdag, die Witte Donderdag heet, gaat Jezus voor het laatst met zijn apostelen aan tafel. Voordat Hij met zijn apostelen aan tafel gaat wast Hij eerst hun voeten. Het wassen van de voeten was in die tijd heel gewoon omdat de mensen sandalen droegen en dus vuile voeten kregen. Maar normaal wordt dit door een dienaar gedaan. Jezus laat daarmee zien dat Hij wil dienen.

Hij vertelt hun dat één van hun Hem zal verraden. Daarna breekt Jezus het brood en geeft het aan zijn leerlingen terwijl Hij zegt: “Neemt en eet, dit is mijn Lichaam dat voor u gebroken wordt.” Dan deelt Hij ook de kelk met wijn en zegt daarbij: “Neemt deze beker en drinkt hieruit, want dit is mijn Bloed dat wordt vergoten tot vergeving van de zonden.” Na de maaltijd stuurt Jezus Judas, degene die Hem gaat verraden, weg. Jezus wist dat Judas dit zou doen.

Na de maaltijd gaat Jezus met de andere apostelen naar de Hof van Olijven waar Hij gaat bidden. Dan komt Judas met de Romeinse soldaten om Jezus gevangen te nemen. Ze brengen Hem naar Pontius Pilatus, die Hem uiteindelijk zal veroordelen tot de dood aan het kruis. Pontius Pilatus was door de romeinse keizer aangesteld als landvoogd. Op Goede Vrijdag wordt Jezus eerst gezeseld, Ze zetten Hem een doornenkroon op zijn hoofd, daarna moet hij zijn eigen kruis naar de berg Golgotha opdragen. Op zijn kruis plaatsen ze een bordje met: “Jezus van Nazareth, Koning van de Joden”. Die middag om 3 uur sterft Jezus aan het kruis. Zijn leerlingen halen Hem van het kruis af en leggen Hem in een graf wat in een rots is uitgehouwen. Daarna gaan ze naar huis en begint de sabbat.

Op zondagmorgen, de eerste dag van de week, na de sabbat gaan de vrouwen naar het graf en vinden de steen voor het graf weggerold. Ze gaan snel terug naar de apostelen die dan ook zelf gaan kijken. Maar ze begrijpen niet wat er gebeurd is. Ze hebben nog niet begrepen wat Jezus hun de laatste tijd steeds heeft verteld. Jezus heeft gezegd dat Hij moet sterven om daarna uit de dood te verrijzen. Dit beseffen ze pas als Jezus zich weer aan de leerlingen laat zien. Dit horen we in de weken na Pasen in de verhalen die in de kerk worden verteld.

In de parochie worden al deze momenten uit de Goede Week gevierd.

Zondag 13 april is er om 10.00 uur een Eucharistieviering met Palmpasenprocessie. Jullie mogen daar met een Palmpasenkruis aan meedoen.

Donderdag 17 april, Witte Donderdag, is er om 19.00 uur een Eucharistieviering waarin de priester de voetwassing bij 12 parochianen verricht. Daarna viert de priester de Eucharistie. Dan spreekt hij de woorden uit die Jezus toen tegen zijn leerlingen heeft gezegd en verandert brood en wijn in Lichaam en Bloed van Jezus Christus.

Vanaf deze Eucharistieviering wordt er geen Eucharistie meer gevierd tot de Paaswake. Ook luiden de kerkklokken dan niet meer.

Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, wordt om 15.00 uur de kruisweg gebeden. De priester gaat dan langs de kruiswegstaties (dat zijn de 14 schilderijen die in de kerk aan de muur hangen). Bij iedere statie is er een korte tekst en een gebed.

Diezelfde vrijdag is om 19.00 uur de lijdensherdenking. Dan wordt het hele lijdensverhaal van Jezus voorgelezen.

Zaterdag 19 april is het Stille Zaterdag. Om 21.00 uur is dan de Paaswake. In deze Eucharistieviering wordt het Paasvuur gezegend en de Paaskaars ontstoken. Ook wordt het doopwater gezegend en worden vijf mensen gedoopt. Als het Gloria gezongen wordt dan gaan de klokken weer luiden en alle lampen en kaarsen worden aangedaan.

Zondag 20 april is het 1e Paasdag. We vieren dat Jezus is opgestaan uit dood. Jullie mogen dan meedoen met een lichtprocessie.

Palmpasenkruis



Vrijdag 11 april van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag 12 april van 14.00 tot 15.00 uur kun je in het parochiecentrum een Palmpasenkruis komen maken waarmee je zondag 13 april mee kan doen met de processie.

De parochie zorgt voor de materialen. Graag weten we op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Je kan je aanmelden in het parochiecentrum of via secretariaat@christuskoning.nl. Laat ook weten of een van je ouders mee komt helpen.

Paaseieren zoeken

Zondag 20 april mogen jullie na de Eucharistieviering van 10.00 uur Paaseieren zoeken in de tuin van het parochiecentrum.

Puzzels

Deze keer 2 puzzels. Kun je deze puzzels maken?

Werkjes

Deze keer 2 werkjes. Kun je deze werkjes maken?

Agenda Goede Week

11 april 15.30 tot 16.30 uur: Palmpasenkruis maken

12 april 14.00 tot 15.00 uur: Palmpasenkruis maken

13 april 10.00 uur: Eucharistieviering met intochtsprocessie

Er is ook Kinderwoorddienst.

17 april 19.00 uur: Eucharistieviering Witte Donderdag

18 april 15.00 uur: Kruisweg

18 april 19.00 uur: Lijdensherdenking

19 april 21.00 uur: Paaswake

20 april 10.00 uur: Hoogfeest van Pasen

Eucharistieviering met lichtprocessie en Kinderwoorddienst

Na de Eucharistieviering Paaseieren zoeken

Wil je deze nieuwsbrief ook maandelijks per e-mail ontvangen, geef dit dan door via secretariaat@christuskoning.nl

Dit is mijn Lichaam

Jezus heeft
aan de apostelen gezegd:
"Blijft dit doen
om Mij
te gedenken."



Wij doen dat in de heilige Mis.
In de heilige Mis
vieren wij
wat Jezus deed
bij het Laatste
Avondmaal.



De priester neemt het  en zegent het. Hij zegt dan de  van Jezus:

"Neemt en eet hiervan gij allen. Want dit is mijn  ."

Hij neemt ook de  met  . Hij zegt:

"Neemt deze  en drinkt hier allen uit. Want dit is mijn  ,

Dat vergoten wordt tot vergeving van de zonden."

Door consecratie veranderen het  en de  .

Zij zijn nu Jezus zelf.



DOORDENKERTJES

Paaszondag

Johannes 20, 1-9

Jezus leeft,
ook voor jou!



Wie zijn de twee mannen die naar het lege graf komen kijken?

Wie is de eerste vrouw die vertelt dat Jezus is verrezen?

Kun jij deze Paaszin ontcijferen?

⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⊿

⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿

d l u i e a r h s w r n i j v z k
⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿

GOEDE WEEK

PASEN



trek een lijn naar het juiste plaatje:

Jezus sterft aan het kruis

de doornenkoning

Jezus is verrezen

Jezus voor Pilatus

Jezus of Barrabas

bespottling en kruisiging

Matteus 17, 22 - 23 De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen, en ze zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij verrijzen.





Vouw de stippelijijn om

Intocht in Jeruzalem

Print het werkje op 160 grams papier

Knip de delen van blad B uit langs de lijnen en bevestig de losse delen volgens de aangegeven plakstroken op blad A. (plak deel A op A en B op B enz.) Zet het rechtop.



